



zo 16 mei 2021 om 17:00 uur

Hervormd Bergambacht

Dominee:

We zingen:

Wk:.....

Ps:.....

Ps:.....

Wk:.....

Welke lied/psalm vind je het
mooist?.....

We lezen uit de bijbel:

.....

.....

Tekst:

.....

.....

Thema van de preek:

.....

Petrus wilde Jezus graag volgen. Hoe kun jij Jezus volgen?

.....

Thomas vroeg hoe ze de weg konden weten (vs 5). Welk antwoord gaf Jezus?

.....

Hier wil ik God voor danken:

Hier wil ik voor bidden:



WOORDZOEKER

i	n	h	z	s	e	z	e	j	w	t	l
e	t	o	d	n	e	g	l	o	v	k	e
w	o	o	r	d	e	n	n	f	h	ij	v
n	e	k	r	e	w	i	o	u	r	l	e
n	i	s	f	p	n	o	v	e	a	r	n
n	a	ij	n	g	l	d	d	m	g	e	ij
n	l	a	e	e	v	a	n	a	k	e	d
b	l	n	g	e	v	r	a	e	z	h	w
ij	e	m	a	n	h	a	r	t	k	r	n
v	m	a	r	e	e	p	e	l	s	e	w
o	e	a	v	n	s	e	i	n	g	v	g
e	h	n	n	d	i	e	h	r	a	a	w

Zoek de volgende woorden op en streep ze door: blijf, doen, gekend, geloof, hart, heengaan, hemel, Jezus, Leven, naam, plaats, spreken, Vader, verheerlijkt, volgen, vragen, Waarheid, Weg, werken, woningen, woorden, Zoon.

Oplossing:

Psalm 47:1

Juicht, o volken, juicht,
handklapt, en betuigt
Onze God uw vreugd.
Weest tezaam verheugd.
Zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht.
Alles vreest Zijn macht.
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid,
over 't rond der aard',
wijd en zijd vermaard.



op 4 manieren



alle volken moeten blij zijn voor de Heere, omdat Hij de allerhoogste Koning is

